

HET BESTEK

Jugend Special

MAMARAZZI LOES

"Ik probeer zoveel mogelijk het plezier van het zeilen vast te leggen op de foto".

ANOTHER DAY IN PARADISE

Vertoeven op het mooie
Bonaire & Curacao



Begeleider Krijn:

HET ALLERLEUKSTE IS OM GEZELLIG MET DE KIDS BEZIG TE ZIJN

Studio Lien



**Op zoek naar
EEN TOFFE HUISTIJL,
WEBSITE OF MOOIE
FOTOSHOOT?**

WWW.STUDIO-LIEN.NL



Gekke TIJDEN

Vanwege corona hebben we een raar zeilseizoen, hierdoor konden we het jeugdzeilen helaas niet opstarten. Daarom hebben we ook een mini uitgave van de Jeugd Special dit jaar. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden wordt wel eens gezegd en dat is ook echt zo. Vandaar dat ik graag wil terugblikken op het mooie zeilseizoen van vorig jaar. Op de volgende pagina's zie je onze zeiloppers lekker bezig op het water.



Vervolgens staat er een interview voor jullie klaar met begeleider Krijn. Stelt de enige echte Mamarazzi Loes zichzelf voor. Deze fotofanaat is degene die alle foto's maakt op de zondagen! De meeste foto's in deze Jeugd Special zijn ook door Loes gemaakt! Jasmijn heeft een aantal leuke weetjes en feitjes in Boat Talk & Frodo neemt ons weer een stukje mee op zijn wereldreis.

Veel kijk & lees plezier! Liefs, Aileen

INHOUD

- 03 EDITORIAL & INHOUD
- 04 TERUGBLIK JEUGDZEILEN
- 06 MAMARAZZI
- 08 ONZE BEGELEIDERS
- 10 BOAT TALK
- 12 WERELDREIS FRODO

COLOFON

Aan deze Jeugd Special hebben de volgende mensen meegewerkt:
Aileen Willemse & Jasmijn Tol
Fotografie: Loes Rebers





TEUGBLIK JEUGDZEILEN



MAMARAZZI

Mamarazzi

IEDEREEN MOOI OP DE FOTO!



Iedereen bij het jeugdzeilen heeft ze de afgelopen jaren langs zien varen; De mamarazzi-boot. De gezellige boot met moeders van kids erop & waaronder Loes die de mooie foto's maakt die elke zondag gemaakt worden! Hieronder krijgen we wat meer over Loes te weten.

Iedereen kent ze wel de Paparazzi, fotograferen die foto's maken van beroemdheden, maar ik ben Mamarazzi (aka Loes Rebers) een moeder en hobby fotograaf die iedere zondag rondloopt om foto's te maken bij het jeugdzeilen.

Mijn grootste passie is zeilen en fotograferen, ik fotografeer met een Nikon 7000 daarvoor heb ik een 18-300mm en een 120-500mm lens. Samen met mijn man Peter hebben we een Hanse 430.

Sinds dat onze dochter Suzanne op zeilles (2016) is, ga ik iedere zondag mee met mijn fotocamera. Ik heb haar zien groeien van een klein meisje dat een beetje bang is

haar optimist zat naar een tiener die stoer meevaart in haar Splash met de jeugdgroep.

Vroeger waren het vooral foto's van de ochtend, maar nu Suzanne is over gestapt naar de jeugdgroep maak ik veel foto's van de middag groep. Vaak als het mooi weer is heb ik onze eigen speedboot mee en als dat niet het geval is dan probeer ik een plekje te ritselen op een van de begeleidingsboten. Lukt dat niet dan plaats ik mijn 500mm lens op mijn camera en maak ik vanaf de kant de foto's.

Ik heb al heel veel plaatjes mogen vastleggen van de kinderen die net als mijn dochter de eerste lessen in een optimist meemaken,



soms een beetje verdrietig omdat het niet in een keer lukt, maar altijd konden ze getroost worden door de instructeurs. Dan wordt nog een keer uitgelegd wat ze moeten doen. Ze worden bemoedigend toegesproken en dan zie je de glimlach op hun gezicht verschijnen als het dan toch gelukt is.

Het is mooi om te zien dat alle vrijwilligers, de instructeurs, de begeleiders en de staf in de keuken, zich met zoveel plezier belangeloos inzetten om de jeugd te leren zeilen. Ik probeer daarom zoveel mogelijk het plezier van het zeilen vast te leggen op de foto. Het is een fijne groep die samen een hoop vreugde beleeft op en aan het water.

Wat ik ook leuk vindt is om de foto's die ik gemaakt heb te delen op de besloten facebookpagina 'Jeugdzeilen Hellevoetsluis'. Zo kunnen de ouders van dichtbij zien wat de kids die dag op het Haringvliet hebben gedaan.

Hopelijk tot gauw, Mamarazzi

Begeleider

AAN HET WOORD



Krijn heeft vorig jaar begeleid bij CWO1. Wij hebben hem een paar vragen gesteld over hoe hij het jeugdzeilen ervaart als begeleider.

Hoe lang zeil je al?

Met een lange tussenpozen in totaal ongeveer 20 jaar

Hoe ben je begonnen met zeilen?

Mijn ouders hadden vroeger toen ik nog jong was een open zeilboot (een houten BM 16 kwadraat) hiermee gingen we als gezin vaak een dagje het water op. Dit deden we meestal in de buurt van ons huis op de Loosdrechtse Plassen. Toen deze boot vanwege het zeer intensieve onderhoud verdween, heb ik een lange tijd niet meer in een boot op het water gezeten. Pas toen ik mijn huidige vrouw ontmoette is de watersport weer terug in mijn leven gekomen. Zij woonde in Hellevoetsluis en haar ouders hadden een boot, waar we in de weekenden veel naartoe gingen. Nu hebben we ook een eigen zeilboot waar je me in het weekend veel kunt vinden.

Waarvoor ben je bij jeugdzeilen terecht gekomen?

Nadat onze zoon Ries een jaar aan jeugdzeilen had meegedaan, heb ik het jaar daarop mijzelf ook opgegeven. Op deze manier kon ik het van dichtbij mee maken. Inmiddels hebben onze kinderen CWO 1 t/m 3 voor de optimist.

Ries zeilt inmiddels voor z'n tweede jaar in z'n Splash, Misa vertoeft nog lekker in d'r Opti. Beiden willen later ook instructeur worden, maar daarvoor zijn ze nu nog iets te jong.

Wat is je favoriete boot om in te varen?

Mijn eigen boot natuurlijk (Batau) al vind ik het stiekem ook best leuk om af en toe in de splash of optimist van de kids een rondje te maken...

Wat vind je het leukst aan jeugdzeilen?

Ik vind het allerleukste om gezellig met de kinderen bezig te zijn en om de kinderen enthousiast te zien worden van zeilen. Grapjes maken en samen steeds een beetje meer te leren werkt voor mij ontzettend ontspannend.

Wat is je spannendste zeilervaring?

Ik denk dat dat moet zijn dat we vroeger wel eens zijn vast gelopen met de boot van mijn ouders. Het is al lang geleden, maar ik kan mij nog herinneren dat het veel indruk heeft gemaakt. Eigenlijk was er niet zo veel aan de hand, maar mijn moeder vond het erg eng dat mijn vader van de boot af moest om de boot weer los te duwen. Daarna konden we gewoon verder.

Wat is je leukste zeilervaring?

Lekker met z'n vieren gezellig zeilen op onze eigen boot, zeker wanneer Ries of Misa aan het roer zit en ik lekker kan ontspannen en af en toe aan de zeilen mag trimmen!

Wil je zelf nog iets kwijt?

Ik mis het Jeugdzeilen dit jaar heel erg. Sommige van de kinderen uit mijn zeil groepje van vorig jaar kom ik nog wel eens tegen op de Hockey club, maar ik mis het wel hoor.. Ik hoop dan ook dat we volgend seizoen wel weer lekker met z'n allen kunnen gaan zeilen. Lekker grapjes maken, samen frietjes eten en (te) gekke dingen doen in je bootje.





Er zijn zoveel leuke boten te vinden op het water. Daarom heeft Jasmijn er speciaal voor jullie 3 uitgelicht! Enjoy!

OPTIMIST

De Optimist! Iedereen van jeugdzeilen kent hem wel. Het badkuipje waarin heel veel plezier wordt beleefd door de zeilende jeugd. Deze zeilklasse is de grootste wedstrijd klasse in Nederland, je kunt zelfs zeggen wereldwijd. De jeugd vaart officieel vaak tot ongeveer 15 jaar in de Optimist. Daarna worden de benen meestal toch echt te lang.

Stukje geschiedenis

De Optimist is natuurlijk niet zomaar ontstaan. In het jaar 1948 ging de eerste optimist het water op in de Verenigde Staten, Florida. Het was een zelfgebouwd bootje van een ZEEPKIST, het bootje kreeg zijn naam van de jeugdzeilvereniging waar het bootje gemaakt is, de Optimist! Het doel was dat het bootje makkelijk te bouwen was en dus zeilen voor iedereen toegankelijk was. Vanuit de Verenigde Staten is het de wereld rond gegaan en nu kom je de Optimist overal tegen!



RS FEVA

Deze boot zien we ook al een tijdje op het Haringvliet rond racen. Het is een bekende klasse en de snelst groeiende tweemans zeilboot van afgelopen tijd. Met de RS Feva is van alles mogelijk. Je kan het traditioneel met zijn tweeën varen, maar het is ook mogelijk in je eentje. Er zitten veel zeilen op de boot, onder andere ook een gennaker waardoor je nog harder kan gaan. Er bestaat een S-zeil en een XL-zeil. Bij onze vereniging varen we met de XL-zeilen, maar kleiner is dus ook mogelijk. Omdat er zoveel zeilkeuzes zijn is de boot voor iedereen goed te varen, ook voor volwassenen. Dus daag je ouders maar vast uit!

Wereldwijd zeilen er mensen in de RS Feva. De boot is dus niet alleen populair op de zeilscholen, maar ook bij de wedstrijden. Kom maar een keer bij de boterletterrace kijken, daar zie je heel wat Feva's die aan veel wedstrijden meedoen,



VOLVO OCEAN 65

Dit is het allernieuwste Volvo Ocean schip, het schip is zo ontworpen dat alles weer beter, sneller en nieuwer is. Door de Volvo Ocean 65 is het voor het eerst dat er in deze race met identieke boten gevaren worden. Hiervoor verschilden de schepen altijd wel in iets. Het is nu ook een regel dat alle schepen identiek moeten zijn, dus ook met het gewicht en de bemanning.

Op 23 september 2013 ging de eerste Volvo Ocean 65 ter water en in de editie van 2014-2015 werd er voor het eerst mee geracet. We hebben de schepen in de race van 2017-2018 ook zien finishen in Den Haag. In de wedstrijd van 2017-2018 deden er twee Nederlandse schepen mee. Namelijk team Brunel en team Akzo.

Another day IN PARADISE



Afgelopen Jeugd Specials heeft Frodo vertelt waar hij allemaal heen is gevaren op zijn wereldreis. In deze editie neemt hij jullie mee hoe zijn leven er op Bonaire & Curacao uitzag.

Ik wil jullie dit keer meenemen naar het prachtige Bonaire en Curacao. Vanwege het coronavirus is er jammer genoeg weinig gevaren dit jaar met de zeilboot. De boot ligt momenteel bij Barbara Marina te Curacao.

BONAIRE

Een super mooi eiland met veel activiteiten. Duiken, snorkelen, kiteboarden, windsurfen, zeilen. Voor alle watersport is er wat, maar een dag rond toeren met de auto is ook zeker een aanrader!

Ankeren is niet toegestaan vanwege het mooie koraal, dus liggen hier prachtige moorings die goed onderhouden zijn. Iedere ochtend wordt je wakker in een paradijs!





Eerst een heerlijke frisse duik met je snorkel, dit kon gewoon recht onder de boot, omdat daar een prachtige plek lag om te snorkelen met veel vis en mooi koraal. Daarna een ontbijt in de schaduw en in de wind. Al met al een goed begin van de dag!

Al snel hadden we veel vrienden gemaakt op Bonaire voornamelijk medezeilers. Iedere ochtend spreek je elkaar via de marifoon. Ook vakantiegangers die je in de restaurants tegen komt worden vrienden. Samen uit eten en muziek maken (en ook niet te vergeten het happy hour met de sterke rum punch). Hierdoor komen de meest leuke verhalen op gang. Prachtig!

Duiken in Bonaire is erg populair. Dankzij onze Australische vrienden van een Catelina 47 ben ik ook begonnen met duiken. Zij hadden echt alles aan boord waaronder duikflessen en een duikcompressor. We hadden zijn duikcompressor aan dek getild, flessen gevuld en de volgende dag zouden we gaan duiken.

Dezelfde avond ben ik met een collega van mijn vader meegeweest om te leren duiken. Karel was een goede duikleraar met jaren ervaring. De eerste duik tot 12 meter diepte was een feit! De volgende dag ben ik samen met Dale van de Catelina het water ingegaan, hij is ook een ervaren duiker. Hij reist al 15 jaar rond de wereld met zijn zeilboot.

Duiken is niet meer dan normaal ademen, vissen kijken, (overall van af blijven) en vooral genieten! Al snel maakte we 2 duiken per dag. Soms was dit met Dale en anders met Karel. De onderwaterwereld op Bonaire is adembenemend mooi. Het wrak de Heerma Hooker welke op 25 meter diepte ligt, was de reden dat ik overstag ben gegaan om een duik cursus te gaan doen. Door al het goede advies van iedereen om mij heen, heb ik de open water paddy gehaald. Erg toffe cursus om te doen in een gezellig team en ik kan niet wachten tot de volgende duikcursus op Bonaire!

WERELDREIS FRODO



Van Bonaire naar Curacao met tussenstop op Klein Curacao. We voeren vaak heen en weer tussen deze eilanden. Het is tenslotte maar één dag varen van Bonaire naar Curacao. Doordat de wind altijd uit dezelfde richting waait hebben we op de heenreis wind mee, en op de terugreis moeten we laveren. Dit is spectaculair en al met al goed te doen! Klein Curacao is erg toeristisch geworden. Het strand ligt vol met strandbedden en in de middag luidt een grote bel voor het middag eten voor alle aanwezige toeristen. Niet echt een aanrader. Eind van de middag als iedereen weg is kan het leuk zijn om een duik te maken langs het rif. Overdag is het te druk.



CURACAO

We hebben hier kerst en oud en nieuw gevierd. Met alle medezeilers lagen we voor anker. Achteranker in het water, de kop op het strand en het vóóranker in een boom. Dit was in een baai, genaamd Fuikbaai. Hier lig je lekker rustig en er zijn leuke feesten in het weekend. Voor de rest van de week hebben we op het spaans water gelegen, dit is lekker rustig water maar helaas niet helder om een mooie duik te nemen.

Curacao is groot en het is zeker een aanrader om hier een auto te huren. Er zijn veel leuke stranden. Dit was wel een erg grappig strand met Willy en Woody de twee varkens en Silvia natuurlijk.

Al met al weer iets om op terug te kijken. Ondertussen zit ik al sinds januari aan boord op het vrachtschip de Merel V als kapitein. De planning was om tot maart aan boord te blijven en dan met mijn ouders een reis met de zeilboot naar colombia te maken en een binnenlandse rondreis. Helaas is dit uitgesteld, vanwege het coronavirus.

Ik hoop dat jullie van mijn verhaal hebben genoten. Ik wens iedereen een goed vaarseizoen met goede zeilwind!

Een behouden vaart,

De bemanning van de Jonathan.





De Vuurtoren Watersport

Het juiste adres voor al uw watersport artikelen

De Vuurtoren Watersport heeft een assortiment van ruim 45000 artikelen, iets niet op voorraad dan bestellen wij dit graag voor u.

Nu ook 24 uur per dag bereikbaar via onze webwinkel

www.devuurtorenwatersportshop.nl

Prijstechnisch doen wij niet onder voor collega watersportwinkels en internet aanbieders, vraag gewoon eens om een prijsopgave, dit kan ook per email.

info@devuurtorenwatersport.nl

De Vuurtoren Watersport doet meer dan alleen de verkoop van watersport artikelen.

Wij doen onder andere:

- Keuren van Reddingsvesten, wij zijn een gecertificeerd keuringstation.
- Wij zijn Webasto en Isotherm hoofddealer. Dit betekent voor u dat wij beschikken over een testbank voor reparaties en servicebeurten.
- Tevens beschikken wij over een werkplaats waar wij o.a. kleine reparaties kunnen uitvoeren, c.q. uw apparatuur kunnen testen.
- Zeerailing en verstaging kunnen wij voor u maken.
- Wij zijn Hiswa gecertificeerd om gaskeuringen bij u aan boord te doen (bij ons voor de deur).
- Ook kunnen wij uw gasslangen op maat maken.
- Uw reddingsvlot keuren, uw zeilen reinigen: wij zorgen ervoor dat deze bij gecertificeerde bedrijven komen.

Voor aanbiedingen kun u terecht op onze nieuwe webwinkel. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief en u blijft op de hoogte van onze acties en nieuwtjes.

De Vuurtoren Watersport — Oostkade 38a — 3221 AK Hellevoetsluis — 0181-627882

Openingstijden — Ma t/m Za: 09.00 - 17.30 & Zondag: 10.00 - 16.00

devuurtorenwatersport.nl — devuurtorenwatersportshop.nl — [@devuurtorenws](https://www.instagram.com/devuurtorenws)